

Centre Lothlorien

Nieuwsbrief april 2006, jaargang 3, nr. 2

Inhoud

Ten geleide
Vriendendag
Studio
Benodigdheden
Veiligheidscommissie
Programma
Tolkiensymboliek
Bestuur
Maya kalender
Frontier
Het gevoel van ...
Ingezonden: Greet de Boer
Colofon

Adres

Centre Lothlorien
Domaine de Moiron
52800 Foulain
France

t: 0033 (0) 325 034 086 (Frankrijk)

t: 06 52 03 50 46 (Nederland)

www.centrellothlorien.com

centrellothlorien@wanadoo.fr

Ten geleide

Met het verschijnen van de tweede Nieuwsbrief van dit jaar is, zoals jullie zullen merken, het nieuws in een nieuw jasje gestoken en uitgebreid met nieuwe rubrieken. We hopen dat het jullie bevalt.

Natuurlijk zullen er berichten blijven verschijnen met informatie over het reilen en zeilen in en om Lothlorien in Frankrijk. Daarover zal Lucas ons goed op de hoogte blijven houden. Ook de vaste rubrieken zoals 'het programma' en 'de benodigdheden' zullen blijven.

Een nieuwe rubriek is 'Het Gevoel Van.....' Wil je hier ook eens een bijdrage aan leveren, neem dan gerust contact op.

Ook nieuw is het verhaal door Greet de Boer. Zij zal regelmatig terugkomen met een een overpeinzing of een gedicht. Zo zie je: op deze manier is een groepje vrienden van Lothlorien enthousiast bezig de nieuwsbrief een ander uiterlijk te geven.

Het ziet er heel goed uit!

Joke van Dijken, voorzitter

Vriendendag april!

Graag nodigen wij je uit voor onze volgende Vriendendag. Deze wordt georganiseerd op zondag 23 april a.s. op Camping de Uelespiegel in Uffelte (Drenthe).

We ontvangen je graag vanaf 13.30 uur. We maken er weer een gezellige middag van, met veel uitwisseling en leuke en leerzame activiteiten. Hoofdmoot is een muzikale workshop Kosen-Rufu, door Joseph Bowie met oa. Tai-Chi, Stemoefeningen, Ritmes en Djembé. Zorg voor comfortabele kleding als je mee wilt doen. Verder hopen we je de Mayascheurkalender aan te kunnen bieden en de lang verwachte première van de Lothlorien film in te vullen. Je komt natuurlijk ook? Meld je aan bij het secretariaat (zie colofon). Vooraf vind de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Als je hierbij aanwezig wilt zijn, laat het ons dan ook even weten.

Studio

Toen ik voor het eerst het terrein van Centre Lothlorien opreed, het was 26 juli 2005 aan het begin van de avond, dacht ik - en ik zei het ook hardop tegen Simone, die naast me zat: "Waar gaat dit heen? Ik ben benieuwd waar we nu terecht zijn gekomen."

Nog geen zes maanden later ben ik in onderhandeling met Lucas over de bouw van een geluidsstudio en druk bezig met de uitwerking van de plannen en het rond krijgen van de financiën.

Ondertussen heb ik contact gelegd met Andreas Rathgeb, eigenaar van een zeer complete opname studio in Faverolles. Hij heeft jaren ervaring in het opzetten en uitvoeren van muziekfestivals op zijn landgoedje en



het beginpunt...

ik heb aangeboden deze nazomer met hem samen een festival te organiseren. Met Lucas ben ik ondertussen in onderhandeling over een goeie zakelijke constructie voor de realisatie van een eigen studio op Lothlorien. Voor mij is het chateau een bron van mogelijkheden. In elke lege ruimte zie ik nieuwe mooie bestemming. Ik droom over muziekclinics over het hele terrein. Beginnende bands komen logeren in het chateau en werken overdag en 's avonds aan hun geluid met een begeleider - een ervaren musicus. Om de zoveel uren repeteren worden de vorderingen gepresenteerd voor de overige gasten en is er een klein feest. In de wintermaanden werkt een groep weken in betrekkelijke stilte en rust aan de voorbereidingen voor een opname van een cd. Ze zijn volledig voorzien in het chateau en hebben werkelijk een zee aan stilte en tijd ter beschikking. Laatst liep ik door Chaumont en dacht: we kunnen een muzieksalon op zondag beginnen. Dan kunnen lokale en internationale muzikanten werken instuderen op het chateau en er op zondag uitvoeringen van geven voor geïnteresseerden uit de stad. Wat ligt het chateau centraal gelegen: nog geen drie uur van Luxemburg. Vier uur rijden vanuit België. Zes uur van uit Zwitserland. Het Duitse Ruhrgebied is binnen een paar uur afstand. Er zijn zoveel mooie Europese initiatieven te bedenken. Jonge muzikanten uit vier, vijf verschillende gebieden kunnen bij elkaar gebracht worden in een uitwisselingsprogramma. Etc, etc. Ik ben Erik Begemann. Ik heb een grote voorliefde voor muziek en vind het een uitdaging nieuwe wegen te bewandelen.

Groet Erik

Benodigheden

Vervelend genoeg heeft onze wasmachine de geest gegeven, we zoeken nu dringend een vervangend exemplaar. Mocht je er nog eentje over hebben of eentje

weten te staan, laat het ons weten. Voor het komende campingseizoen zoeken we nog een Zitmaaier, zodat we de vele te maaien vierkante meters iets makkelijker en sneller bij kunnen houden. Met de huidige machines kost de eerste maaibeurt 3 dagen, daarna een dag per week. Met een zitmaaier zal het veel beter en sneller kunnen, hetgeen voor ons gezien de krappe bezetting en de vele andere activiteiten een noodzaak is. Kijk je mee voor ons uit? Verdere benodigheden vind je op onze website.

Veiligheidscommissie

Op 23 februari mochten we opdraven bij de veiligheidscommissie over de behandeling van onze dossiers. Tot onze tevredenheid zijn de dossiers geaccepteerd en kunnen we nu richting geven aan de uitvoering. Wel werden er extra veiligheidsmaatregelen geëist en moeten we nog meer werkzaamheden uitvoeren dan voorzien, met (helaas en uiteraard) weer meer investeringen dan voorzien. Als we er in slagen aan alle eisen tegemoet te komen, zal het centrum dus voldoen aan de richtlijnen en zal de veiligheid volgens normen zijn gegarandeerd. We zijn nu weer op zoek naar nieuwe aandeelhouders of sponsors om de benodigde middelen binnen te krijgen en de werkzaamheden in de loop van dit jaar af te ronden zodat we alle vergunningen mogen ontvangen. Inmiddels is al een stevig begin gemaakt met de elektra werkzaamheden. Het team dat in februari 5 dagen er flink tegenaan is gegaan heeft al een groot deel van de installaties in het Chateau op peil gebracht, een indrukwekkende prestatie die al een veel betere en grotere basis heeft gelegd voor zowel de huidige als toekomstige voorzieningen. Fantastisch jongens! Bedankt! De komende maanden zal dan een nieuw plafond in het atelier moeten worden aangebracht, een brandwerende wand in de stookkelder, installatie van brandblussers in Chateau en CC en als grootste klus zal de elektriciteit in het CC volledig moeten worden vervangen. Er resten nog een aantal kleine aanpassingen als bordjes, draairichting van deuren, deurdrangers e.d. We hopen voor het totaal in elk geval tijd te krijgen tot medio 2007, maar zoals gezegd hopen we het merendeel voor de zomer al te hebben uitgevoerd.

Programma

De komende lentemaanden bieden we een aantal zeer aantrekkelijke activiteiten. In de meivakantie dagworkshops en voor de jeugd een creatieve week met circus en theater. In juni kun je nog meedoen aan de workshop Natuurlijk Leven - Natuurlijk Zijn met Peter Toonen en Lucas Slager, waarin de Mayakennis en boodschap wordt gekoppeld aan de toepasbaarheid in het dagelijks leven, weer verbinding krijgt met jezelf en weer gaat leven in

een meer natuurlijk ritme. Uiteraard verwachten we je ook deze zomer om mee te doen aan een van de vele boeiende, creatieve, leuke en gezellige activiteiten. Het programma vanaf mei tot en met augustus ziet er als volgt uit:

Mei

30 - 6 Dagworkshops: Zelfverbonden, Coach Jezelf, Tolkien symboliek, Enneagram en verder wandelen, fossielen zoeken, sport en spel. Vul je eigen weekprogramma in. Creativiteit, circus en theater, kinder/jeugd week.

Juni

11 - 17 Rust en Klank met Henk Visser en Maria Pruiskens
18 - 24 Natuurlijk leven, Natuurlijk Zijn, integratie van de Maya kennis in het dagelijks leven om af te stemmen op je eigen natuurlijke ritme. Met Peter Toonen en Lucas Slager, in samenwerking met Andromeda
25 - 1 Creatieve week, met Hennie Panhuizen: mozaïk, speksteen, schilderen, tekenen e.a.

Juli

9 - 15 Coach Jezelf. Neem je leven in eigen hand, neem je uitdaging op en vind vervulling
9 - 15 Stem geven aan wat je bezielt. Plezier vinden in samen zingen, luisteren naar de subtiele boodschap van je lichaam en wezen, Els Cuypers, Trobairitz
9 - 15 Shiatsu en Do-in, 5 daagse kennismakingscursus, Miranda Contant
16 - 22 Wandelmassageweek, massagecursus en natuur genieten, José v.d. Wouw
16-22 Zelf-Verbonden, 13 stappen naar Liefde, Heelheid en Overvloed, omarm het avontuur van het leven. Overstijg het kleine en verbind je met Het Zelf, Lucas Slager.
16 - 23 Kindertheaterweek, Simone de Jong (onder voorbehoud)
22 - 25 Reiki I, José vd Wouw
25 - 29 Reiki en Massage, José vd Wouw
23 - 27 Werken met speksteen, M.Unger
23 - 27 Kinder natuurvakantieweek, Lothlorien zomerteam
23 - 27 Dagworkshops en meditatie, Henk Jansen. Dagelijks: lezingen, massages, sport, spel en activiteiten, kampvuur en meer

Augustus

30 - 5 De Mayakalenders, basisworkshop door Peter Toonen
30 - 5 Kinder Maya week, creatief en actief, Lothlorien zomerteam

6 - 12 2012, het einde van de gestolen tijd, korte workshops met Peter Toonen
6 - 12 Kinder natuurvakantieweek 6 - 14 jaar, Lothlorien zomerteam
13 - 19 Kom in beweging, yoga en sport voor alle leeftijden, met Gregoor
13 - 19 Zelf-Verbonden, 13 stappen naar Liefde, Heelheid en Overvloed, omarm het avontuur van het leven. Overstijg het kleine ik en verbind je met Het Zelf. Lucas Slager
13 - 19 Connecting with Nature, Marleen Grommers. Verdieping in het ervaren van en verbinden met de natuur, expressie en meditatie.
20 - 26 Tai Chi - Chi Gong, introductiecursus, Robert Kaptein
20 - 26 Luisterend Zingen- Helend Zingen, stemretraite, Carina Eckes (onder voorbehoud). Dagelijks: lezingen, massages, sport, spel en activiteiten, kampvuur en meer
27 - 2 Porselein beschilderen met Franstalige begeleiding door Irma Briot

Ons programma wordt regelmatig nog aangevuld met nieuwe activiteiten. In juni is als nieuwe activiteit opgenomen de workshop Rust en Klank, met Henk Visser en Maria Pruiskens. Aankomst zondag 11 juni, vertrekdatum zaterdag 17 juni. Eind augustus is nieuw de workshop Porselein beschilderen met Franstalige begeleiding door Irma Briot, met aankomst op 27 augustus en vertrek op 2 september. Prijzen en meer info vind je op onze website, of neem even contact met ons op, je bent welkom om mee te doen.

Tolkiensymboliek

Een veel gehoorde opmerking van mensen die de films 'In de ban van de Ring' gezien hebben, is dat er zoveel geweld en oorlog in het verhaal voorkomt. In de film is dit ter wille van de actie ook inderdaad meer benadrukt dan in het boek. Het verhaal bevat echter heel veel meer dan oorlog en geweld. Het gaat ook over vrijheid, blijheid, liefde, vriendschap en broederschap, ook over vrede en de reden van leven. In deze aflevering hebben we het over Legolas en Gimli - Elf en Dwerg, eigenlijk gezworen vijanden, levende wezens die elkaar als soort al eeuwen lang slecht verdragen. Zo start ook de eerste ontmoeting tussen Elf en Dwerg in het boek. Naarmate ze elkaar beter leren kennen, elkaar leren verdragen, de moed, de kwaliteiten en de trouw die ze aan Frodo bieden bij de ander zien, groeit er iets. Als ze leren samenwerken, leren samen vechten voor hetzelfde doel, om voor alle levende wezens en voor moeder Aarde rust en Vrede te creëren, ontstaat er vriendschap en bewondering voor elkaar en voor elkaars ras en diens kwaliteiten en bijdrage aan het

geheel. De vriendschap wordt zo sterk dat ze voor elkaar door het vuur gaan, niet versagen en samen een essentiële bijdrage leveren aan het bereiken van de queeste van In de ban van de Ring.

Daar kunnen we iets van leren. Leren dat ras, kleur, lengte, haargroei, taal, geloof of wat dan ook, nooit vriendschap en liefde kunnen verhinderen, dat we over onze vooroordelen heen moeten leren kijken en de ander beoordelen op andere facetten, of nog liever helemaal niet beoordelen. Elk wezen heeft iets bij te dragen aan het geheel, leeft daarvoor, hier en nu en samen met al die andere wezens, samen met ons, met jou en mij. Samen leven om van elkaar te leren en elk naar eigen vermogen en visie een stukje te leggen van de grote Al-puzzel. Uiterlijk of mening is daarbij niet belangrijk. Het gaat om wie iemand echt is. Het verhaal van Legolas en Gimli gaat verder dan de film. In het boek lezen we nog dat ze na de vernietiging van de ring samen op reis gaan en elkaars mooiste plekken bezoeken. De grotten onder de Aarde gaan waar een Elf nooit zou gaan en de Dwerg naar bossen, waar hij van nature een wantrouwen tegen heeft.

De overlevering vertelt dan nog dat uiteindelijk, als Legolas met de laatste Elfen vertrekt uit Midden Aarde naar het rijk van de Goden, Gimli vanwege zijn liefde voor zijn vriend toestemming krijgt van de Goden mee te gaan aan boord van het laatste schip dat uit de Grijze Havens vertrekt naar het rijk Valinor en daar als enige ooit van het Dwergenras mag vertoeven in het aangezicht van de Goden. Uiteindelijk zijn niet wij het die oordelen wie de hemel zal bereiken en wie niet.

Bestuur

De bestuursvergadering van de Vereniging Vrienden van Lothlorien in februari vond deze keer plaats in Frankrijk. Een van de agendapunten was de voordracht van een nieuw bestuurslid: vanaf eind februari gaat Irene Lansdaal het bestuur versterken. Ze neemt met name een aantal secretariële taken op zich zoals het ledenbestand, Nieuwsbrief, correspondentie e.d.

Irene woont in Leiden, zodat we nu ook een bestuursvertegenwoordiger in de randstad hebben.

Irene: hartstikke tof dat je ook mee doet, veel plezier met je nieuwe taak en nu al bedankt voor je bijdragen aan Lothlorien en de vrienden.

Mayakalender

Eind april verschijnt hij dan toch: de Maya-scheurkalender. We bevelen hem van harte aan.

Je bewijst Lothlorien een grote dienst als je een exemplaar aanschaft en een nog grotere dienst als je al je vrienden, vriendinnen, familie, burens, collega's, kennissen enzovoort informeert over de kalender.

Je kunt bij je eigen boekhandel de kalender bestellen onder ISBN 90.780.7001.3 De prijs bedraagt € 14,95. De kalender is een erg handig en inspirerend hulpmiddel om je af te stemmen op de energie van elke dag en weer te gaan leven in een natuurlijk ritme.



Ook als je nog weinig of geen Mayakennis tot je hebt

genomen is het een prima insteek voor elke dag en maak je op een simpele en inzichtelijke wijze kennis met wat de Maya's aan boodschap over tijd, leven en kosmos aan ons hebben nagelaten.

De kalender vangt aan op 26 juli, voor de Maya's de eerste dag van het nieuwe jaar en sluit af op 25 juli 2007, de dag buiten de tijd.

De Maya's kennen de zogenaamde 13 manen kalender, 13 x 28 dagen en 1 dag buiten de tijd: 25 juli. Dit is een veel

natuurlijker kalender, met maanden met telkens hetzelfde aantal dagen en een vast ritme, afgestemd op mens, aarde en kosmos. De 'gewone' kalender kent elke maand een willekeurig aantal dagen, waardoor mede het ritme telkens weer wordt verstoord.

Voor meer achtergrond informatie verwijzen we je graag naar onze website: www.centrelorlorien.com, klik aan op het Maya icoontje op de openingpagina.

Actieweek: stuur aan heel je netwerk het verzoek om in de week van 8 tot 13 mei de kalender te kopen of te bestellen bij de eigen boekhandel. Dit stimuleert de vraag, geeft een goede impuls aan leven in een natuurlijk ritme en bovendien steun je ons ook nog eens. We mailen eind april aan al onze mailadressen dit verzoek en vragen je dan dit graag door te mailen aan al je eigen adressen.

Frontier

Frontier Publishing is o.a. de uitgever van de Maya agenda, de Mayascheurkalender en vooral bekend van het blad 'Frontier', een grensverleggend magazine. In het april nummer vind je een artikel over de Maya scheurkalender en uiteraard veel andere interessante artikelen. Interesse? Je kunt het blad aanschaffen bij de boekhandel of een proefabonnement van 6 nummers voor een jaar nemen voor slechts € 14,95. We hopen ook de kalender voor 2007 in Nederlands en Engels en de nieuwe kalender voor het mayajaar 2007/2008 bij Frontier uit te laten geven.

Het gevoel van....

*Een nieuwe rubriek in de Nieuwsbrief is 'Het gevoel van...'
In deze rubriek zullen leden aan je worden voorgesteld. Ze zullen iets over zichzelf vertellen en vooral over hun ervaringen met Lothlorien. Als je een leuk verhaal te vertellen hebt, meld je dan aan voor 'Het gevoel van...'
op: irene.1975@hotmail.com.*

Het gevoel van.... Jos Kox

In februari 2006 zijn Jos en Renske voor het eerst op Lothlorien geweest. Ze hebben het verblijf als zeer prettig ervaren en zijn daarom lid geworden van de Vereniging Vrienden van Lothlorien.

Jos Kox trad in 1955 in dit leven op aarde en leeft samen met zijn partner Renske en dochter Aukeline van 15. Uit een eerder huwelijk heeft Jos nog 2 kinderen: Sabine van 17 en Yvo van 18 jaar oud. Jos is werkzaam als docent algemene techniek in een jeugdgevangenis en Renske is werkzaam in de zorg.

Jos geeft aan dat Renske en hij behoefte hebben aan meer vrijheid en ruimte om te kunnen doen en laten wat ze willen, om zich te kunnen ontwikkelen. Hun droom is daarom om zich over 3 à 4 jaar zich te gaan vestigen in Frankrijk. Ze willen hier een stukje grond kopen met het liefst een leuk gebouw erop. Om inkomsten te genereren zijn ze onder andere van plan een camping te starten.

Jos en Renske spelen met de gedachte om zich aan te sluiten bij een bestaande woonleefgemeenschap. Lothlorien is een goede mogelijkheid, echter er zitten aspecten in deze opzet die niet helemaal aansluiten bij hun ideeën. Jos: "Het idee van een leefgemeenschap trekt me erg aan. Maar als het niet helemaal jouw droom is wordt het wat moeilijker om motivatie op langere termijn te vinden. Een nauwe samenwerking met Lothlorien is hierin wel een sterke wens."

Jos heeft al vrij duidelijke ideeën over hoe zijn plek eruit zou moeten zien. "Ik ben op zoek naar formule waarin mensen hun eigen inkomen kunnen genereren met hun eigen ding. De een start een restaurantje, de ander runt de camping en weer een derde biedt zijn diensten aan. Mensen kunnen daarnaast bijvoorbeeld een kamer adopteren. Ze betalen hiervoor een bepaald bedrag en kunnen dan altijd in hun kamer. Als ze er niet zijn, zal de kamer verhuurd worden." Het idee dat de woon-/leefgemeenschap, net als Lothlorien, object wordt van iedereen, spreekt Jos zeer aan. Het is voor hem echter wel essentieel om de identiteit en koers van de leefgemeenschap te laten bewaken door bijvoorbeeld een paar personen. Hierdoor is werken met aandeelhouders voor hem geen ideaal. "Ik vind het belangrijk om zeker te weten dat het niet ineens een andere richting uit kan slaan. Deze wil ik daarom vastleggen."

Over de Nieuwsbrief zegt Jos het volgende: "Ik vind het leuk om te weten wie er lid zijn van de vereniging en het zou mij bijvoorbeeld wel aanspreken als er een smoeienboek bestaat waarin iedereen een foto zet met daarin wat informatie. Ik ben wel geïnteresseerd in wat men doet voor de vereniging. Ook zouden er oproepjes in de Nieuwsbrief geplaatst kunnen worden waarin mensen bijvoorbeeld vragen om een lift naar Lothlorien in een bepaalde periode of er juist één aanbieden."

Wil je reageren? Het email-adres van Jos is:
email@joskox.nl

Rommelmarkt

In de vorige nieuwsbrief vroegen we je om spullen die we op de rommelmarkt konden verkopen. We hebben hierop veel reacties gekregen en hadden mede hierdoor enorm veel spullen. We hebben goed verkocht en in totaal hebben we een mooi bedrag van 550 euro opgehaald. Iedereen die spullen heeft gedoneerd en alle mensen die hebben meegewerkt aan de succesvolle dag: bedankt!

Contributie

Denk je nog even aan het overboeken van de jaarlijkse contributie? Het lidmaatschap kost 25,- per jaar, zie het rekeningnummer in de colofon.

Stageplaats

Tot onze vreugde zijn we door een aantal opleidingen geaccepteerd als stageplaats. We kunnen en mogen vanaf de zomer nu zowel individuele leerlingen als groepen ontvangen voor een stage of project. We zijn inmiddels geregistreerd voor groen, horeca en recreatie. Weer een stapje verder in onze ontwikkeling!

Ingezonden

Zee, zee, eeuwige zee ...

De man loopt met zijn zoontje langs de zee.
De man somber, in zichzelf gekeerd, zijn zoontje
opgewonden en blij.
De zee is onrustig, fel van kleur, blauwgroen.
Het jongetje loopt heel langzaam, kijkt voortdurend
om zich heen, naar de hem omringende wereld.
'Kijk dan toch, kom toch eens zien wat hier nu
weer op de aarde ligt!'
Zijn ogen stralen, zijn handje legt hij vertrouwelijk
in de grote hand van de man naast hem.
De man mompelt wat in zichzelf, begint toch wat
langzamer te lopen en meer om zich heen te kijken.
Verwonderd wat er een schoonheid om hem heen
te ontdekken valt...
'Zee, zee, golven van de zee, neem me mee',
zegt hij. 'Laat mijn grote onrust in jouw
blauwgroene armen verdwijnen!'
'Ik voel en weet, diep van binnen, dat je er eens
voor mij zult zijn, aan de overkant van de zee.
'Jij, onbekende, voor mij bestemde vrouw...'
Het jongetje hoort al deze woorden niet meer
door het geruis van het water.
Hij is inmiddels, huppelend en half struikelend,
het water van de zee in gelopen.
In de zee drijft een grote, helderwit gekleurde schaal,
het jongetje gaat er naar toe.
De man, zijn gedachten loslatend, kijkt op,
ziet zijn kind, volkomen onbevangen, het water inlopen.
De man voelt, diep van binnen,
de stralende ogen van het kind,
het warme handje in zijn eigen hand.
De grote, helderwit gekleurde schaal is inmiddels
aangespoeld op het strand.
De wind is gaan liggen.
Golven worden rustiger, de kleur verandert
van blauwgroen naar zonnig geel,
kleur van licht, begin van alles.
Het jongetje, onbevreesd, gaat zitten in
de grote helderwit gekleurde schaal.
Strekt zijn handje uit naar de man,
een lichte aarzeling, dan stapt de man eveneens
de wondermooie schaal binnen.
Zachtjes drijven beide mensen de zee over.
De grote, helderwit gekleurde schaal is warm,
zacht en sterk.
Aan de overkant van de zee staat zij...
Als de schaal de oever bereikt, omarmen de drie mensen
elkaar, de man schuift een afgebroken stukje van de
helderwit gekleurde schaal in de lange haren van de
vrouw ter herinnering aan een lange, lange reis.

door Greet de Boer



Foulain, France (resultaat in Google Earth)

Google
Earth

Colofon

Deze Nieuwsbrief is een uitgave
van de Vereniging 'Vrienden van
Lothlorien'

Vormgeving Sanne Dresmé
Repro Nieuwsbrief Wm Veenstra
Groep Groningen

Copy voor de volgende editie
inleveren voor 01 06 '06
bij het secretariaat:

Donaties?

Bankrekening nr. 57 85 84 670
t.n.v. 'Vrienden van Lothlorien',
Schildwolde