

# Centre Lothlorien

Nieuwsbrief januari 2007, jaargang 4, nr. 1

## Inhoud

Ten geleide  
Vriendendag  
Contributie  
Opslagruimte  
Bestuursleden  
Tolkiensymboliek  
Even voorstellen  
Natuur  
Voortgang  
Werkzaamheden  
Assistentie  
Programma  
Ingezonden  
Colofon

## Ten geleide

2007: een nieuw jaar, een verdere groei ...

Ik wens iedereen een levensjaar in goede gezondheid toe.

Lothlorien gaat dit nieuwe jaar beginnen met, naar ik hoop, een groeiend bezoekersaantal.

Lothlorien, een plek in Frankrijk waar het goed toeven is.

Een plek waar je je kunt bezinnen en de tijd kunt vinden om te ... groeien .

Namens het bestuur: een gelukkig 2007 toegewenst!

Joke van Dijken,  
Bestuursvoorzitter



## Vriendendag

De vriendendag werd in deze keer in Soest gehouden. In het midden van het land dus en misschien konden we daardoor veel vrienden begroeten die we in het noorden anders niet op de bijeenkomsten zien. De opkomst was groot waaronder veel gezinnen met kinderen. Aan het begin van de middag las Greet de Boer een verhaal voor dat ze zelf had gemaakt. Het was een ontroerend verhaal over zelfontplooiing en zelfkennis, gegoten in een fabel over de pad en de kikker.

Doordat we het eerste lustrum van Lothlorien vierden, was het thema voor deze middag feestelijk en creatief. De volwassenen deden een workshop onderleiding van Simone, een kleine groep trok zich terug in de koffiehoeke om bij te praten en de kinderen gingen met Marieke, Fredy en Richard aan de slag. In de namiddag lieten de twee groepen aan elkaar zien waar ze mee

## Adres

Centre Lothlorien  
Domaine de Moiron  
52800 Foulain  
France

t: 0033 (0) 325 034 086 (Frankrijk)

t: 06 52 03 50 46 (Nederland)

[www.centrellothlorien.com](http://www.centrellothlorien.com)

[centrellothlorien@wanadoo.fr](mailto:centrellothlorien@wanadoo.fr)

bezig waren geweest. De kinderen waren daarbij prachtig verkleed en speelden heel open en spontaan voor het publiek. Ook de volwassenen gaven een leuke voorstelling. Met een gezamenlijke maaltijd besloten we deze middag en om 6 uur namen we afscheid van elkaar. Iedereen bedankt voor je komst en tot de volgende vriendschapsdag!

## Contributie

Wil je er aan denken je contributie voor 2007 aan ons over te maken? De contributie bedraagt € 25,- en kan overgemaakt worden naar ons rekeningnummer dat in ons colofon te vinden is. Bedankt!

## Opslagruimte

Nicoline Bres heeft opslagruimte beschikbaar gesteld in Deventer voor de spullen van de rommelmarkt. Bedankt!

## Bestuursleden

Twee mensen hebben zich bij ons gemeld voor deelname in het bestuur, te weten: Karin de Jonge en Jan de Boer. We zijn hier erg blij mee en heten ze van harte welkom!

## Tolkiensymboliek

„Ik had niet gedacht dat het zo zou eindigen.” zei Pepijn. „Eindigen?” vroeg Gandalf, „Nee, de reis eindigt niet hier. De dood is slechts een ander pad.

Eén dat we allen moeten nemen. Het grijze regengordijn van deze wereld trekt zich terug. En alles verandert in zilverglans. En dan zie je het ...”

„Wat, Gandalf? Wat zie je dan?”

„Witte kusten ... en nog verder. Een ver groen land ... onder een snelle zonsopkomst.”

„Dat klinkt niet zo verkeerd.”

„Nee, dat is het ook niet.”

(Pepijn en Gandalf aan het einde van de slag om Gondor, deel III, the Return of the king).

Onze wereld wordt nogal bepaald door dualiteit: goed en slecht, voor en tegen, positief en negatief, leven en dood. Als je je realiseert dat dood slechts het einde is van dit deeltje van je evolutionaire pad, van je Zijn, kan je de dualiteit overwinnen. Dood is niet goed of slecht, het is. Het is een volgende stap op je weg, op ieders weg, een stap die je niet hoeft te vrezen, waar je geen angst voor hoeft te hebben. Stel je voor: een wereld zonder angst,

een wereld waarin je blijmoedig op weg kunt zijn naar al dat is en al dat komt en al dat zal zijn. Dat geeft een blijde wereld: blijde mensen met hoop, inzicht, vertrouwen en toekomst. Hier en wat er na hier zal zijn.

Als mens ben je eindeloos, zowel op dit moment en op deze aarde als in elke volgende fase. Je hebt het allemaal in je, je kunt groeien en groeien en steeds meer rijp worden en leven in licht en vervulling. We zijn de rechte weg vergeten, maar die is er nog wel voor hem en haar die wil zien, wil vinden.

Hold faith  
What can you see  
until the world of night  
on the horizon  
Through shadows falling  
Why do the white gulls call  
out of memory and time  
Across the sea  
Don't say  
a pale moon rises  
we have come now to the end  
The ships have come to carry you home  
White shores are calling  
And dawn will turn  
you and I will meet again  
to silver glance  
And you'll be here in my arms  
A light on the water  
just sleeping  
gray ships pass into the West

*(Annie Lennox, "Into the West", afsluiting van de filmtrilogie "In de ban van de ring")*

## Even voorstellen, een half bewoner

Ik ben Fredy en ik heb een aantal van jullie het afgelopen jaar al ontmoet op Lothlorien. Toch hoog tijd om me ook in de Nieuwsbrief voor te stellen als medebewoonster op Lothlorien. In de zomer van 2005 kwam ik voor het eerst op Lothlorien en ik was niet alleen onder de indruk van de plek. Na een week in de herfst vrijwilliger te zijn geweest, is er een relatie ontstaan met Lucas. Sindsdien is er veel veranderd in mijn leven. Er kwam een einde aan een relatie van 20 jaar, ik heb andere woonruimte in Leiden gevonden en mijn baan in de directie van een school opgezegd. Dit waren beslissingen die vanzelf ontstonden. Er is eigenlijk maar één ding geweest waar ik erg mee geworsteld heb. Mijn kinderen wonen in Leiden, zitten daar op school en willen ook veel bij hun vader zijn. Ik wilde bij Lucas in

Frankrijk gaan wonen en meewerken aan Lothlorien. Maar ook bij mijn kinderen zijn. Een onoplosbaar probleem, zo leek het. Maar als je in oplossingen denkt blijken er altijd weer mogelijkheden te zijn. Ik woon nu globaal twee weken in Frankrijk en twee in Nederland. Als ik Nederland ben zijn de kinderen bij mij. In de schoolvakanties ben ik in Frankrijk en komen de kinderen geregeld over. Op deze manier zijn de kinderen in hun vertrouwde omgeving gebleven en kunnen zij afwisselend bij hun vader en bij mij zijn. In Nederland werk ik als invalleerkracht op scholen en ben ik een eigen bedrijfje begonnen: 'zon-coaching'. In Frankrijk heb ik het afgelopen jaar meegedraaid met alles wat er zo al gebeurde. Samen met Lucas en andere betrokkenen maken we nu plannen voor de toekomst. Een van de nieuwe dingen is dat we kinderen uit Nederland opvangen die tijdelijk even niet thuis kunnen zijn. Ik vind het een uitdaging om mee vorm te mogen geven aan dit mooie centrum en hoop jullie binnenkort te ontmoeten. Tot gauw!

*Fredy*

## Natuur

De natuur liet ook het afgelopen jaar weer zijn grote diversiteit zien. We mochten weer vele wonderen en nieuwe soorten aanschouwen. Zoals gebruikelijk waren er uiteraard weer de kraanvogels. Nieuwe ontdekkingen waren onder andere ringslangen van meer dan 180 cm, een rode rivierkreeft, bijzondere soorten paddenstoelen, orchideeën en niet eerder gespotte vogels, vlinders en mooie fossielen. Ons terrein is ook weer een stukje mooier geworden door meer onderhoud en de aanleg van een groot bloemperk. Sinds kort is het stuwmeer verrijkt met een aantal karpers zodat de hoeveelheid waterplanten zal verminderen. Zo voelen we ons elk jaar weer een stukje rijker, de natuur geeft met gulle hand en we mogen er in dankbaarheid deel van zijn.

## Voortgang

De tweede fase van vier jaar is voor Lothlorien ingegaan. In de vorige Nieuwsbrief hebben we middels een overweging de eerste vier jaar afgesloten. En er werd al aangegeven dat er enkele dingen gaan veranderen om de volgende vier jaar verder te groeien en in beweging te blijven. Belangrijk startpunt voor de tweede fase is de komst van Fredy en de verbinding die we zijn aangegaan. Dat geeft meer basis, nieuwe energie en meer persoonlijke balans. We hopen in de komende jaren tot meer verbindingen te komen. Een daarvan is de aansluiting bij RPO (Ruimte voor Persoonlijke Ontwikkeling) - een organisatie die als een spin in het web mensen die op zoek zijn naar cursussen, activiteiten en accommodatie, op één website alles wil

bieden wat er maar te vinden is. Onze activiteiten worden dan ook al enige maanden ook via hun kanalen aangeboden ([www.RPO.nu](http://www.RPO.nu)). Een tweede verbinding is die met het project PEL (Project Ervarend Leren) waarbij we een plek bieden aan jeugdigen tussen veertien en achttien jaar die voor een periode van zes weken tot zes maanden er even tussen uit moeten en begeleiding nodig hebben. De eerste jongeren hebben inmiddels al een periode bij ons doorgebracht en we kijken daar positief op terug. Zo geven we weer een stukje meer invulling aan onze doelstellingen om een bijdrage te leveren aan mens en wereld. Dan hebben we inmiddels een viertal jaarplaatsen gecreëerd, plekken waar voor een jaar iemand zijn of haar caravan kan plaatsen en hier voor langere tijd verblijven. Er zijn er inmiddels al twee bezet. Een van de plaatsen is ingenomen door Pieter, die inmiddels ook bijdraagt en ondersteunt in bij de activiteiten. Hij treedt onder andere op als vervanger in de rustige maanden, hetgeen een zeer welkome bijdrage is. Voor de andere plekken is al belangstelling. Ook in het jaarprogramma gaan we de visie in enige mate bijstellen. We gaan met name in het hoogseizoen meer workshops en minder weekprogramma's aanbieden, zodat er meer vrijblijvendheid voor de gasten is om ergens aan mee te doen. Van de verdere plannen en ontwikkelingen houden we iedereen uiteraard op de hoogte.

## Werkzaamheden

De afgelopen maanden is de draad voor verdere renovatie en onderhoud weer opgepakt. Zo heeft onze vriend Dirk de turbine een grote beurt gegeven waarbij er nieuwe riemen en lagers zijn geïnstalleerd en de inlaat is gelast. Voor het volgende jaar willen we nu de hele inloopconstructie vervangen door een 'simpele' PVC buis. We zoeken daarvoor lengte van 13 meter en een doorsnee van 63 cm, alsmede een bocht van 45graden. Mocht je een idee hebben waar we dat voor weinig geld kunnen verkrijgen dan horen we dat graag. In het kader van een kennismakingsweek kwam het AOC uit Winsum ons in september een week helpen met de aanleg van een groot bloemperk op het cour. En passant hebben ze ook een flink stuk van de toegangsweg verbeterd. Er is ook alweer flink gewerkt aan de houtstapel. Alle nog liggende dode bomen zijn nu gezaagd en gekloofd en opgestapeld. Er moeten nu nog een flink aantal andere bomen worden gekapt wegens ziekte of om meer licht en lucht te brengen op tuin en camping. We zoeken nog hulp daarbij, dus wil je een handje of twee helpen en een week of langer lekker buiten in de natuur werken dan ben je welkom. Ook kreeg het Maison du Gardien een nieuw balkon, kregen de ramen aan de oostgevel in de salon en de eetzaal dubbel glas en werd de serre geheel voorzien van houten kozijnen met dubbel glas. Er is een begin gemaakt met het herstel van het dak van het CC.

We hopen dat de komende maanden geheel af te kunnen ronden: dan is er weer een belangrijke klus geklaard. We hebben als belangrijk aandachtspunt voor 2007 nog de drinkwater-voorziening staan. Plan is om een bron te slaan op het eigen terrein, zo dicht mogelijk bij de achtergevel van het Château om de krapte aan drinkwater permanent op te lossen. Ideeën, deskundigheid, middelen en hulpmiddelen zijn daarbij van harte welkom. In de wintermaanden willen we dan nog het grote trappenhuis opknappen en de gang op de eerste verdieping. Zin om te helpen met plamuren en schilderen? Ook zijn er nog een aantal andere klussen gepland voor het nieuwe jaar: tegelvloer sanitair camping plus nieuw plafond in dit gedeelte, repareren en ophangen luiken Château en nog veel kleine klussen. Ook hiervoor geldt: mocht je tijd en zin hebben mee te helpen, laat het ons dan weten.

## Assistentie in voorjaar en zomer

Het duurt nog even voor de zomer weer begint, maar we kijken uiteraard al vooruit naar de komende maanden en de activiteiten die we voorstaan. Zoals in de vorige Nieuwsbrief al aangegeven zoeken we nog hulp tijdens de mooie maanden voor tuin en huishouding. Heb je trek om een aantal maanden op Lothlorien te wonen en mee te werken of ken je iemand die tijd en zin heeft? We overleggen graag over de mogelijkheden.

## Programma

Als bijlage bij deze Nieuwsbrief tref je het voorlopige jaarprogramma voor 2007 aan. We hebben ons best gedaan er weer een aantrekkelijk programma van te maken en weer veel te bieden aan mensen onderweg. Er zijn een aantal bekende activiteiten en een paar nieuwe. We hopen dat er iets leuks en leerzaams voor je bij is. Op de website komt de komende weken de uitgebreide informatie die je kunt raadplegen als je ergens interesse in hebt. Uiteraard kun je ons ook mailen of bellen voor meer informatie. We hopen je ook in dit nieuwe kalenderjaar weer te mogen ontvangen als deelnemer aan een van de activiteiten, voor je vakantie of rust of gewoon zomaar - als je er eens even tussen uit wilt. We hebben je er graag bij!

## Gedachte-explosie

Van een intens diep zuigend iets ...  
in bed kruipend  
naar  
naar weg willen  
kind  
zorgeloos verlangen  
tot  
harde werkelijkheid  
springen  
spring  
verder weg  
alsmaar  
verder weg  
tot  
weer  
terug  
terugkomst  
kom je  
buiten  
spelen  
je deur  
zat niet dicht  
dus ik dacht ...

*Door Greet de Boer*

## Lothlorien

De schuchtere Melkweg laat zich  
enkel in diep duister zien  
boven schimmen vleermuis en uil  
en af en toe het groene glimwormlicht  
Enkel te zijn hier, op koesterende grond  
met ogen als een kind, niet één  
maar vele sterren te zien vallen  
en niets te wensen, alleen voelen  
en bestaan zonder te weten  
of wat zich hier voltrekt  
een oude film is, lang verleden  
of toekomstbeeld zoals  
de lang gezochte weg naar huis

*Door Annemieke van Rooijen*

## Colofon

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging 'Vrienden van Lothlorien'

Secretariaat:

**Donaties en contributies:** bankrekening nr. 57 85 84 670 t.n.v.  
'Vrienden van Lothlorien', Schildwolde

4 Copy voor de volgende editie inleveren bij het

**Centre Lothlorien**, Domaine de Moiron, 52800 Foulain, France  
t: 0033 (0) 325 034 086 (Frankrijk)  
t: 06 52 03 50 46 (Nederland)