

Centre Lothlorien

Nieuwsbrief april 2007, jaargang 4, nr. 2

Inhoud

Ten geleide
Tolkiensymboliek
Voortgang opbouw
Klussen
Rectificatie
Programma
Tijdig reserveren
Het gevoel van...
Aandeelhouders gezocht
Bestuur
Vriendendag
Contributie
Ingezonden
Colofon

Adres

Centre Lothlorien
Domaine de Moiron
52800 Foulain
France

t: 0033 (0) 325 034 086 (Frankrijk)

t: 06 52 03 50 46 (Nederland)

www.centrellothlorien.com

centrellothlorien@wanadoo.fr

Ten geleide

De donkere wintermaanden liggen achter ons en we richten ons zo langzaam weer op de zomer. In deze Nieuwsbrief vind je het programma voor deze zomer. We hopen dat er iets voor je bij zit en dat we elkaar ook dit jaar weer mogen ontmoeten!

Tolkienssymboliek

Ieder mens vraagt zich wel eens de zin van het leven af. We zijn hier niet zomaar om alleen te worden geboren en te 'consumeerderen'. We zijn hier evenmin om de economie in stand te houden en netjes binnen de regels het leven af te sluiten.

Ieder wezen op Aarde heeft iets bij te dragen aan het grote geheel, een eigen opdracht, een eigen doel, een eigen queeste.

Je kent ongetwijfeld de Hobbit Bilbo Balings. Hij leeft z'n leven in alle rust en privacy tot op een goede dag een hele groep dwergen bij hem aanklopt en hem tegen wil en dank meeneemt op reis. Niet zomaar een reis, maar een reis met risico's en met een doel. Hij probeert nogal eens onder de deeltname uit te komen om lekker veilig weer thuis te kunnen zitten en zijn tijd in ledigheid, eten en gezelligheid te doen te vullen. Uiteindelijk ziet hij in dat hij mee moet en zijn bijdrage moet leveren en doet hij toch wat hij moet doen. Hij gaat niet terug naar huis. Hij geeft niet op, beleeft veel avonturen en draagt wezenlijk bij aan de geschiedenis van zijn tijd en van zijn wereld. Het is het begin van het verhaal van de vernietiging van de ring, waarin vele anderen ook hun taak oppakken en het kwaad op Aarde overwinnen. Zo heeft elk mens een essentiële bijdrage te leveren en is ieder mens met een opdracht in dit leven hier en nu aanwezig.

In het verhaal wordt het kleine verstopte 'zelf' gesymboliseerd door een nietige dwerg. Wat doen wij als een dwerg - of liever gezegd: onze levensopdracht - aanklopt aan onze geestesdeur? Sturen we hem weg, ontkennen we het bestaan ervan of ...?

Ook jij bent belangrijk en hebt een opdracht in dit leven te vervullen.

Welke? Dat weet alleen jij en ongetwijfeld je schepper. Als iedereen doet waarvoor hij of zij is gekomen, hebben we binnenkort wereldvrede bereikt, leven we in leven en harmonie en komen met 6 miljard anderen tot gelukkig Zijn. Het kan! Het is aan ons elk om te beslissen wat we doen met de tijd die we hebben gekregen.

Voortgang opbouw

De afgelopen maanden is al weer veel van de grond getrokken en we zijn lekker op weg met de werkzaamheden. Sinds de voorjaarsvakantie is er een jeu de boules baan aanwezig, die je graag uitnodigt voor een spelletje. De veiligheidsklussen van het CC zijn afgerond en de veiligheidscommissie zal vermoedelijk in mei weer langskomen om te keuren. De eerste tuinklussen zijn alweer geklaard en in het Chateau wordt gewerkt aan het schilderen van het trappenhuis. Ook zijn veel kleine klusjes opgepakt. Zo groeit alles gestadig door en wordt het hier steeds beter vertoeven. We hopen dat je de voortgang een keertje komt bewonderen.

Klussen

De komst van de lente geeft weer veel ruimte om buiten bezig te zijn in de tuin, op het landgoed, met buiten-onderhoud en andere klussen. Lekker buiten werken in de schone lucht en de rustige omgeving van Lothlorien. We zoeken nog hulp voor dakonderhoud van het CC. Er moeten een aantal balken en veel regels worden vervangen. Ook moeten kapotte dakpannen worden verwijderd en nieuwe gelegd. Langs de camping willen we bomen uitdunnen en andere, in de winter omgevallen, bomen moeten nog worden gezaagd, gekapt en gestapeld. Het tuinseizoen begint ook op gang te komen. Heb je zin en tijd om een week of langer mee te komen helpen, dan ben je van harte welkom.

Rectificatie

In de vorige Nieuwsbrief hebben we bij de Tolkiensymboliek een deel van de songtekst van "Into the West" van Annie Lennox vermeld. Aangezien de tekst niet correct is weergegeven hierbij voor de liefhebbers nog een keer de juiste tekst:

hold faith
until the world of night
through shadows falling
out of memory and time
don't say
we have come now to the end
white shores are calling
you and I will meet again
and you'll be here in my arms
just sleeping

2

What can you see
on the horizon
Why do the white gulls call
Across the see
a pale moon rises
The ships have come to carry you home
And dawn will turn
to silver glance
A light on the water
gray ships pass into the West.

Programma

Nieuw in het programma is een yogaweek begin juli. Voorts brengen we je graag nog eens de workshop Natuurlijk Leven – Natuurlijk Zijn onder de aandacht, een echte aanrader! Eind september is er de week 'Gun je zelf 7 dagen'. Dit is een retraiteweek om weer meer bij jezelf te komen. Het programma voor de komende maanden is nu als volgt:

Meivakantie 29 april – 5 Mei

Workshops en activiteiten. Creativiteit, zelfontwikkeling, wandelen, spel, voor elke leeftijd.

Mei

14-18 5-daags Fietsarrangement. Dagtochten vanuit Lothlorien in de mooie Haute Marne

Vrijwilligersweek thema: Tuin. Opstarten nieuw tuinseizoen

Juni

Natuurlijk leven, Natuurlijk Zijn. Integratie van de Mayakennis in het dagelijks leven. Stem af op je eigen natuurlijke ritme en verbind je meer met jezelf en al dat is. Creatieve week. Porselein verven, sieraden maken, speeksteen, natuurlijke materialen.

Juli

8 -13 Workshop Sjamanisme.

Reiki I (9), Reiki en Massage (10 -13) en

Massage-wandelweek (15-20). Massagecursus en genieten van de natuur.

16-20 Jeugd thema week. Elke dag een nieuw avontuur

23-27 Beeldhouwen. Werken met speeksteen, zandsteen of kalksteen.

23-27 Coaching. Introductie, visie-ontwikkeling en praktijk.

23-27 Mayaworkshops: Dreamspell / 13 Manen kalender. Jeugd Mayaweek. Spelenderwijs kennismaken met de Mayakalenders.

Augustus

- 30 - 3 Mayaworkshops: Dreamspell / 13 Manen kalender
- 30 - 3 Kosen Ruffu. Actieve week met veel variatie
- 30 - 3 Jeugd thema week. Elke dag een nieuw avontuur
- 6 - 10 Kom in beweging. Massages, yoga en sport, alle leeftijden
- 6 - 10 Jeugd thema week. Elke dag een nieuw avontuur
- 13 - 17 Kom in beweging. Massages, yoga en sport, alle leeftijden
- 13- 17 Lord of the Rings, themaweek. Actief, samen, uitdagend en speels
- 20 -24 Oosterse week. Tai Chi-Chi Gong, Do-In, Shiatsu.

September

- 3 - 7 5-daags wandel arrangement. Dagtochten in de prachtige en ongerepte Haute Marne.
- 16 -22 Natuurlijk leven, Natuurlijk Zijn. Integratie van de Maya kennis in het dagelijks leven. Stem af op je eigen natuurlijke ritme en verbind je meer met jezelf en al dat is.

Vrijwilligersweek thema Wandelen en klussen

- 30 - 6 Gun je zelf 7 dagen. Retraiteweek

Tijdig reserveren!

Lothlorien groeit, evenals de belangstelling voor de activiteiten en het zomerseizoen. Dit jaar zullen er weer meer mensen willen komen en gezien het aantal beschikbare plaatsen voor kamers, camping en deelname aan de activiteiten, is het aan te raden tijdig te reserveren. De belangstelling is nu al behoorlijk, dus zorg dat je je op tijd aanmeldt.

Het gevoel van... Ton Kneyber

Ton Kneyber is ongeveer 2 jaar geleden via een kennis bij Lothlorien terecht gekomen. Toen hij hoorde dat ze daar voor de zomer een kok zochten, was zijn interesse gewekt en na een dagje kijken, besloot hij de uitdaging aan te gaan. Die zomer heeft Ton 8 weken lang gekookt. Na die tijd is hij nog een aantal keren terug geweest. Hij heeft een paar keer op het huis gepast bij afwezigheid van Lucas, heeft er met zijn broer samen verbouwd en is er ook op vakantie geweest.

Ongeveer 2 jaar geleden heeft Ton zijn baan opgezegd bij Justitie waar hij 26 jaar als gedragstherapeut heeft gewerkt met psychiatrisch patiënten. Op Lothlorien heeft hij antwoord gevonden op de vraag: 'wat wil ik?' en de lessen die hij daar heeft geleerd, sloten naadloos aan bij het proces waar hij toen in zat.

Ongeveer 15 maanden geleden is bij Ton en zijn vrouw José het plan geboren om een huis op te zetten voor verstandelijk gehandicapten. Na al die jaren bij Justitie waar hij zich moest voegen naar de normen die daar gehanteerd werden, wil hij nu graag zijn eigen ding doen. De zorg voor de mens moet hierin voorop staan. Ton en José hebben besloten een Thomas-huis op te richten in Steenwijk. De bedoeling is dat hier 8 verstandelijk gehandicapten komen wonen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Ton: 'Het geheim zit 'm erin dat we zelf ook in het huis zullen wonen. Dit is dus heel anders dan de meeste woonvormen voor verstandelijk gehandicapten. Het is voor ons dan ook geen werk maar een manier van leven.' Het huis waarin ze wonen is van Woningbouwvereniging Vestia en de Thomas Stichting ondersteunt Ton en José op het gebied van de administratie en de boekhouding. Er is sprake van een eigen onderneming waarbij ze zelf alle verantwoordelijkheid dragen voor de gang van zaken. Ook het inhuren van personeel is hier een onderdeel van. Ton en José worden betaald vanuit een PersoonsGebonden Budget (PGB) die de ouders van de verstandelijk gehandicapten aanvragen. Ze huren dan waar nodig ook zelf weer personeel in voor bijvoorbeeld het schoonmaakwerk.

Ton en José hebben allereerst als uitgangspunt: het kunnen genieten van alledaagse kleine dingen. Hun plan is om er regelmatig met de bewoners op uit te trekken. Individueel, met een groepje of met z'n allen. De natuur in, naar het strand, of wat er ook maar te beleven is. Daarnaast willen ze uitgaan van de kracht die ieder mens in zich heeft en dit gebruiken om te groeien en te genieten. Tot slot vinden ze gezond leven belangrijk. Ze willen door goede voeding een bijdrage leveren aan de natuurlijke gezondheid van de mens. Daarom gebruiken ze veel biologische producten in het huis. Door het gebruik van ecologische schoonmaakmiddelen willen zij ook bewust het milieu ontlasten.

Begin april zullen Ton en José de sleutels krijgen en ze hopen dan eind mei open te gaan. Wij wensen hen veel succes toe met dit schitterende project!

Voor meer informatie kun je terecht op:
www.thomashuis.nl/steenwijk.

Aandee/houders gezocht

Voor de uitvoering van de geplande verbeteringen zoeken we nog nieuwe aandeelhouders. Voor verbetering van het drinkwaterpotentieel, verbetering van de daken van CC en Chateau, verbetering van de turbine en andere werkzaamheden zijn extra middelen nodig. Het is in veel opzichten bijzonder aantrekkelijk om te investeren in het project Lothlorien, we informeren je graag nader!

Bestuur

Per 1 januari hebben we er twee nieuwe bestuursleden bij: Jan de Boer en Karin de Jong. We zijn hier natuurlijk erg blij mee en heten hen van harte welkom. We hebben per 1 januari 2007 afscheid genomen van onze penningmeester: Floris Dijkstra. Floris is vanaf de oprichting van Lothlorien altijd zeer actief betrokken geweest en we zullen daarom ook tijdens de aankomende vriendendag wat aandacht besteden aan zijn vertrek.

Vriendendag

Op zondag 22 april wordt de volgende vriendendag gehouden. Je bent welkom vanaf 13:30 uur. Deze keer vindt de vriendendag plaats in Hoogezand en zal in het teken staan van 'muziek'. Maak van de gelegenheid gebruik om bij te kletsen en te genieten van wat deze dag te bieden heeft. Rond 18:00 uur zal de dag worden afgesloten. De eigen bijdrage is €5,- per persoon.

Als je wilt komen, kun je dit doorgeven aan:

Joke van Dijken 0598-320132 / Ali Slager 0598-391520.
Je zult dan ook een routebeschrijving ontvangen. Kom allen en neem de kinderen mee! Vooraf vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Laat het ons even weten als je hierbij wilt zijn.

Contributie

Om de activiteiten van onze vereniging voort te kunnen zetten verzoeken we je graag, voor zover je dat nog niet hebt gedaan, de jaarlijkse bijdrage voor 2007 over te boeken op onze rekening. Leden betalen per jaar minimaal € 25,-, donateurs minimaal € 15,-. Hiervoor ontvang je 3 tot 4 keer per jaar de Nieuwsbrief, organiseren we 2 keer per jaar een vriendendag en ondersteunen we het centrum in Frankrijk. Als je nog geen lid bent, meld je dan aan! We hebben je er graag bij en samen helpen we zo mee om een beetje meer vrede in de wereld te creëren. Ons bankrekeningnummer is: 57.85.84.670 t.n.v. Vereniging Vrienden van Lothlorien te Leiden.

Ingezonden

door Greet de Boer

Zeewier
Golven zeewier
Zeeplanten
Altijd bewegend
Golvend
Deinend
En ik
Ik beweeg
Altijd
Met golven
Met haar mee
Zeewier
Zwierig en deinend.

Pier, platgelopen
op het strand
blote voet
kriebeling van platgelopen pier
Zeewierpier
Gek dier
Wierzee
Ik wieg mezelf ...
weer heel,
wieg mijn Zelf
compleet

Colofon

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging 'Vrienden van Lothlorien'

Secretariaat:

Donaties en contributies: bankrekening nr. 57 85 84 670 t.n.v. 'Vrienden van Lothlorien', Schildwolde

4
Copy voor de volgende editie inleveren bij het secretariaat:

Centre Lothlorien, Domaine de Moiron, 52800 Foulain, France
t: 0033 (0) 325 034 086 (Frankrijk)
t: 06 52 03 50 46 (Nederland)