

JANUARI 2009, jaargang 6, nr.1



INHOUD

Ten geleide
Inspiratiedag Maart
Programma 2009
Mayasymboliek
en nieuwe kalender
Benodigheden
Activiteiten en klussen
Tolkiensymboliek
Gedicht Greet de Boer
Het gevoel van ...
Colofon

Inlegvel programma
en kalenderactie

Ten geleide

Tweeduizendnegen

Een nieuw jaar is begonnen, nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden en nieuwe keuzes. Alles is altijd in beweging, zo ook op Lothlorien. We hebben de afgelopen jaren geleerd dat als het om geven en ontvangen gaat, je gewoon moet doen, waarvoor je bent gekomen en er dan op kan vertrouwen dat je ontvangt wat je nodig hebt. Zo eenvoudig is het leven: in liefde je taak doen en vertrouwen op het Al.

We wensen iedereen een jaar vol liefde en overvloed en vertrouwen dat we op onze weg krijgen wat goed en nodig is. We hopen ook dit jaar aan jou en aan elk ander die daaraan behoefte heeft, een bijdrage te mogen leveren en zelf te blijven leren en groeien. Wat ons betreft: TOT GAUW!



Inspiratiedag 29 maart

Op zondag 29 maart vindt onze jaarlijkse Inspiratiedag plaats en wel in wijkcentrum de Uitweg, De Brink 116 in Zutphen (Zutphen Zuid) Je bent welkom vanaf 13.30 en we sluiten zo ongeveer om 17.00. Het programma bestaat o.a. uit een lezing over Tijd, djembe workshop, presentatie jaarprogramma, demonstratie van een trilapparaat, een presentatie van Stichting Omslag over wat ze doen en over Transition Towns. Entree € 2,50, niet-leden € 5,- We stellen het op prijs als je je vooraf aanmeldt bij Karin de Jonge: karindejonge@hetnet.nl, telefoon 030 2733881.

Alvast tot ziens op 29 maart a.s.





Programma 2009

Als bijlage bij deze Nieuwsbrief ontvang je ons nieuwe programma. Een aantal bekende evenementen komt terug en we presenteren ook weer een aantal nieuwe workshops en activiteiten. We hopen dat er iets voor je bijzit. Je kunt uiteraard ook zonder deel te nemen aan een activiteit genieten van een heerlijk verblijf op Lothlorien. We hopen je spoedig te mogen ontvangen.

Mayasymboliek in het dagelijks leven

Voor de Maya's en andere volkeren is het nieuwe jaar al begonnen in juli. Onze kalender zegt dat het op 1 januari tijd is voor een nieuw jaar: 2009. Zolang we maar blijven inzien dat een kalender niet meer is dan een hulpmiddel en we gewoon in ons eigen ritme leven, is dat prima. Wat zal 2009 ons dan brengen? De eerst dag van dit jaar was het in de Mayakalender 6 witte Spiegel. Toon 6 geeft energie om in beweging te komen, ons eigen ritme te vinden en van daaruit te leven; niet meer in een opgelegd en onnatuurlijk ritme zoals de maatschappij dat van ons verwacht. Wit is de kleur van verdieping en de spiegel leert ons dat alles deel is van de eindeloze orde, dan we een spiegel zijn van het Heel-Al, dat we spiegelen en gespiegeld worden. Als we met deze energie dit westerse kalenderjaar ingaan zal het een jaar van verdieping, van verandering worden en ons leren zien dat alles één is, heel is. Een mooi begin, nu de daden. Wij zijn aan zet. Inmiddels is de nieuwe Mayascheurkalender 2009/2010 al uit! Je kunt hem bestellen op ons mailadres, prijs € 17,- Meedoen aan de kalenderactie? Bestel in hoeveelheden van 10 exemplaren en verdien zelf €4,- per kalender! Doe mee en help om de kalender bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen en zo de wereld een zetje te geven om weer natuurlijk en in ons eigen ritme te gaan leven. Het geeft zoveel mogelijkheden meer gezondheid, innerlijke vrede en vervulling. Doe mee!



Benodigdheden

Voor onze activiteiten zoeken we nog o.a.: Een membraam drukvat van 100 liter voor drinkwater + pomp. Verder nog een urinoir en een stofzuiger. Verder benodigdheden vind je op onze website op de kringlooppagina, daar zie je ook wat we zelf aan te bieden hebben om te ruilen.

Activiteiten en klussen

Dit jaar willen we graag de grote ruimte in het CC (Edoras) verbeteren, het sanitair voor de campinggasten uitbreiden, het Chateau verder voorzien van dubbel glas, de waterleiding aanzienlijk aanpassen, in de tuin een tunnel of kas realiseren en er is veel schilderwerk. Daarnaast zijn er uiteraard nog veel meer dingen te doen, alles op z'n tijd. Om al deze klussen te kunnen uitvoeren zoeken we nog aandeelhouders in de SCI. Laat horen als je mee wilt doen.



Tolkiensymboliek

De wereld is vol verleidingen: geld, macht, status, bezit, hebben, zekerheden, luxe, succes, beroemd zijn, lust en nog veel meer.

Alles wordt ons elke dag uitgebreid gepresenteerd via tv, radio, krant, internet, magazines, reclame, telefoon.

Wat kunnen en wat moeten we ermee? Het leven biedt ons kansen, mogelijkheden, keuzes en uitdagingen.

De Hobbit Frodo had al een lange en moeilijke weg bewandeld bij de uitvoering van zijn queeste toen hij dodelijk vermoeid en ten einde raad in Lothlorien aankwam en daar mocht uitrusten. Hij vond er nieuwe kracht en wijze raad.

En voor de eerste en enige keer bood hij de Ring aan iemand anders aan: aan Vrouwe Galadriel, de koningin van het Elfenwoud. Haar lot was nauw verweven met de ring. Zolang de macht van de ring bestond konden de Elfen op Midden Aarde blijven en hun leven voortzetten zoals ze al millennia deden. De ring nemen zoals haar vrijwillig door Frodo aangeboden, zou haar macht geven. Een kans om het verblijf van de Elfen op Aarde te verlengen en zij zou de koningin zijn van heel de Aarde. Met haar wil en visie kon ze de toekomst bepalen. Ze zag het verschil tussen kans en verleiding, maakte haar keuze, was sterk en bleef bij haar opdracht. Ze bleef Galadriel, met een eigen elfenweg te gaan en accepteerde dat haar dagen op Aarde waren geteld en gaf alles waar ze zo oneindig veel jaren aan had gewerkt op. Ze liet in liefde ook Frodo zijn taak, zijn weg, hoewel hij die te zwaar vond.

Wat wij ervan kunnen leren is dat ook wij keuzes maken en aan verleidingen bloot staan. Aan onszelf de juiste keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen levenspad. De kunst is om jezelf te blijven, je uitdagingen op te pakken en te doen waarvoor je hier bent.

Maak keuzes, neem je kansen, weersta de verleidingen en vind vervulling.

Gedicht Greet de Boer

Angst

Moed

Vertrouwen

Hoop

Dit alles in een grote kist gestopt.

Cadeaupapier eromheen gevouwen,

Strikken.

Confetti

Ballonnen.

Dag na dag

gaat de kist open,

blad na blad

eruit genomen,

met aandacht en

nieuwsgierigheid.

Verhalenspeler.....

Verhalenbouwer.....

buitelend, dansend door de lucht, alleen.

Neem me mee, neem me mee....

Interview : Ali Slager, stille kracht vanaf het eerste uur!

In elke organisatie zijn er 'stille krachten', Mensen achter de schermen die gewoon en vanzelfsprekend hun 'ding doen' en ondertussen bergen werk verzetten. **Ali Slager**, zus van Lucas, is daar op Lothlorien wel het sprekendste voorbeeld van. Al vanaf het allereerste begin staat Ali paraat voor alles wat er maar nodig is in het grote Lothlorien-huishouden. Daarom hoogste tijd voor een interview met haar!

Een paar weken nadat Lucas het Domaine de Moiron had ontdekt, en de zakelijke handelingen voor de koop waren verricht, stond Ali, samen met andere pioniers, al in de startblokken om het domein een beetje bewoonbaar te maken. Ze herinnert zich nog goed haar eerste indruk: *"Ik vond het een heel mooi huis en terrein, maar ik dacht: hoe moet dit ooit wat worden....? Het zag er echt niet uit, het was een paar jaar niet bewoond, oud en vies.*



In de achterste kamers kwam het plafond zelfs naar beneden, en kon je zo de zolder op kijken. “Werk aan de winkel dus.

Kamer voor kamer werd onder handen genomen, schoongemaakt, plafonds gerepareerd en geschilderd. Een grote klus. Het huis was bovendien nagenoeg leeg, dus ‘dat was kamperen in huis: met een matje en een slaapzak op de vloer en koken op een gasstelletje’. Lucas had zijn camper volgeladen, er kwam een vrachtauto met spullen uit Nederland en zo kwam het grote huis wat minder leeg te staan. En de plaatselijke Emmaüs had (en heeft nog) een goede klant aan Centre Lothlorien! Want er moest met weinig middelen veel gedaan worden.

Op het terrein ook genoeg te doen. Zo kon je het bekende ‘rondje om het meer’ nog niet maken. Daar moesten veel gebeuren en met zagen en bijlen werd het pad opnieuw gebaad! Overal moesten de handen dus uit de mouwen, en Ali deed het, als steeds weer een betrouwbare kracht. Toen de eerste gasten kwamen richtte Ali zich daar meer op: kamers schoonmaken, boodschappen doen, koken, de moestuin bijhouden.”Ik ben overal inzetbaar, doe gewoon dat wat er nodig is. Na een paar jaar kwam er voor de zomerperiode een vaste kok en kon ze haar aandacht verleggen. En waar nodig springt Ali dus bij. In het begin gebeurde het nogal eens dat ze van ’s morgens tot ’s avonds in de weer was, en haar ‘rondje om het meer’ er een hele vakantie bij in schoot...

Ali heeft haar plek verworven op Lothlorien. De meeste schoolvakanties is ze er om in de drukke perioden te assisteren. Ze heeft een eigen kamer. “Dat is prettig, ik heb daar mijn eigen spulletjes, en hoef ik die niet steeds heen en weer te sjouwen. Een plek waar ik me even kan terugtrekken, dat geeft wel een stukje rust.” Andere speciale plekjes op Lothlorien zijn voor haar: het kastanjelaantje, de den rechts achterin bij het bruggetje en de gevlochten bank met overkapping aan het meer. Een heerlijk plekje om te mijmeren. De kracht van Lothlorien vindt Ali dat “de oorspronkelijke doelstelling er nog steeds staat. Dat het geen commercieel centrum is geworden, waar het gaat om

meer, meer, meer, maar om het op weg helpen van mensen, en het bieden van een plek van rust. Als het te groot wordt, kan dat niet meer, omdat er dan minder aandacht is voor de gasten”.

Ali heeft in de loop der tijd de ontwikkelingen kunnen volgen. Zo zijn er steeds meer vrijwilligers gekomen, die bijdragen en wat de gasten betreft van “eerst veel geitenwollen-sokkentypes, naar mensen die meer met beide benen op de grond staan”. Heeft Ali nog wensen voor Lothlorien in 2009? “Ja, zeker, ik hoop dat er ook buiten het seizoen een groei is van het aantal gasten. In het seizoen is het nu vol genoeg, maar daarbuiten kan het nog wel iets meer worden. En ze hoopt dat de doelstelling steeds verder wordt gerealiseerd, “en daarin zijn ze al een heel eind op weg!”

Lezingen in Nederland

Lucas geeft in maart enkele lezingen in Nederland:

Donderdagavond 26 maart in Ede
Vrijdag ochtend 27 maart in Heemskerk
Datum nog niet bekend in Leiden
Voor meer informatie: bel, schrijf of mail ons even, leuk als je erbij wilt zijn.

♦♦♦♦♦ COLOFON ♦♦♦♦♦

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de
Vereniging Vrienden van Lothlorien

Secretariaat: Karin de Jonge, S.Bolivarstraat
35, 3573 ZJ Utrecht, 030 – 2733881
Copy kan ook ingeleverd worden per e-mail:
karindejonge@hetnet.nl

Donaties en Contributies: Triodos bankrekening nr. 78.47.65.111, t.n.v. Vereniging Vrienden van Lothlorien, Franeker

Centre Lothlorien, Domaine de Moiron,
52800 Foulain, France, 0033 (0) 325 034 086
(Frankrijk) of 06 23 57 57 57 (Nederland)
www.centrellothlorien.com